

Tarih: 29.07.2022

Konu: Medeniyet Yolculuğu: Hicret

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: **“İyilik yarışında önceliği kazanan Muhacirler ve Ensar ile, onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da Allah’tan hoşnuturlar. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır; işte büyük kurtuluş budur.”**¹ Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz; **“Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resulüne hicret sevabıdır.”**² buyurmaktadır.

Kıymetli Müminler!

13 seneye yakın bir zaman insanları tevhide davet eden Fahr-i Kâinat Efendimizin peygamberliğini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüşlerdi. Artık Mekke’de nefes almalarının imkânsız hâle geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine’ye göç etme izni verdi. Ve müslümanlar da yeni bir başlangıç ve huzurlu bir hayat için Mekke’ye veda ettiler.

Hicret; Allah’a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Hicret; Allah’ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakâr bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır.

Hicret, esasında bin dört yüz sene önce yaşanmış ve bitmiş bir hadise değildir. Tükettiği her nefesinde Yüce Allah’ın huzuruna yaklaştığına inanan bir mümin için kötülükten, haksızlıktan, günahlardan uzaklaşıp adalete, iyiliğe ve sevaplara yöneliş de bir anlamda hicrettir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) hicretin bu manevi boyutuna şöyle işaret etmektedir; **“Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise, Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir.”**³

Değerli Kardeşlerim!

Yeni bir hicrî yıla girerken Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahattan tövbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme ve kötülükten iyiliğe yönelmektir.

Geliniz! Hicreti andığımız bu mübarek Cuma vaktinde, etrafımızı kuşatan günahlardan uzaklaşarak Rabbimize iltica edelim. Şeytanın her türlü vesvesesine karşı uyanık olalım, şerrinden Allah’a sığınalım. Ve hayat yolculuğumuzu kâmil bir iman, salih bir amel ve güzel bir ahlakla imar etmeye azmedelim. Yönümüz, yolumuz ve hicretimiz her daim Allah’a ve Resulüne olsun.

¹ Tevbe 9/100.

² Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1, İmân 4.

³ Buhari, İman, 4.