

TARİH: 10.03.2023

KONU: Erdemli Bir Duruş: Sadakat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا

يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

Kıymetli Müminler!

Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede “Allah şöyle buyurur: **“Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için, ebedî kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da O’nun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur.”** [1]

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurur: **“Size doğruluğu tavsiye ederim; çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete ulaştırır. Doğruluğu düstur edinen kimse Allah katında doğru sözlü (dürüst kişi) olarak yazılır.”** [2]

Değerli Müslümanlar!

Ahlaklı olmak insanı yüceltir. Ahlaklı olmanın yollarından biri de şüphesiz ki doğruluk ve sadâkattir. Doğruluktan ve sadakattan ayrılmak ise insanın perişan durumlara düşmesine sebep olur. Müslüman özü-sözü, içi-dışı bir ve doğru olandır. O, diline yalanı bulaştırmayan, gıybet, boş ve kötü sözlerden uzak durandır. Peygamber Efendimiz (s.a.s); **“Her kim Allah ve Resul’ünün kendisini sevmesini istiyorsa sözünde doğru olsun.”** [3] ifadesiyle Allah ve Resulü’nün sevgisini kazanmanın yolunun sözde doğru ve sadık olmaktan geçtiğini belirtir. Doğruluk, sadece ağızdan çıkan sözlerden ibaret değildir.

Asıl sıdk ve doğruluk söylenilen doğru söze uygun davranışta bulunmaktır. Dolayısıyla Müslüman düşündüğü gibi konuşmalı, konuştuğu gibi de yaşamalıdır.

“Sen benim sözlerime ve yaptıklarına bakma, benim kalbim doğrudur.” gibi sözler Müslüman ahlakı ile doğruluk ve sadakatle bağdaşmaz.

Değerli Kardeşlerim!

Müslüman öncelikle Rabbine karşı sadıktır. O daima Allah’ın gözetimi ve denetimi altında olduğu bilinciyle hayatını yaşar. Her durumda Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda hareket eder. Rabbinin hoşnut olmayacağı durumlardan uzak durur. Kulluğuyla sadakatini O’na gösterir. Müslüman Peygamber Efendimize de sadakatini gösterir. Onun sünnetine ve getirdiği Allah’ın kelamına sarılır. Onun erdemli duruşunu ve yaşayışını kendine ahlak edinen Müslüman bir birey Hz. Peygamber’e sadakatini göstermiş olur. Mümin anne ve babasına karşı sadıktır. Onlara hürmet eder. Her daim yanlarında olur, yardımlarına koşar. Onlara “öf” bile demez. Eşine ve çocuklarına karşı sadâkat sahibidir mümin. Onlara karşı sorumluluklarını yerine getirir. Onların hak ve hukukuna riayet eder. Onları ihmal etmez.

O halde Kardeşlerim!

Rabbimize vermiş olduğumuz kulluk sözümüze sâdik kalalım. Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla ahlaklanalım. Anne ve babamıza, eşimize ve çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirelim. İşimize, işverenimize, işçimize ve iş arkadaşlarımıza sadâkat gösterelim. Özümüz ve sözümüzle doğruluktan, sadâkatten ayrılmayalım. Hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağı hesap günü için sadâkati kendimize azık edinelim.

[1] Mâide, 5/119.

[2] Buhari, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-105.

[3] Abdürrezzâk, el-Musanef, No: 19748.