

TARİH: 28.07.2023

KONU: EHLİ BEYT SEVGİSİ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْدُوكُم مِنْ نِعْمِهِ، وَأَحِبُّوا
بِحُبِّ اللَّهِ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي حُبِّي

Aziz Müminler!

Hicrî 1445 Muharrem ayındaız. Muharrem ayı “Hürmete şayan bir ay”dır.¹ Elîm Kerbelâ olayının gerçekleştiği aydır. Peygamberimizin (s.a.s) Ehl-i Beyt’inden olan, “**Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım**”² dediği ve “**cennet gençlerinin efendisi**”³ olarak bizlere tanıttığı iki güzide torunundan biri olan Hz. Hüseyin, Muharrem ayında Kerbela’da şehit edilmiştir. Kerbelâ her mümin ve müslümanın ortak acısıdır.

Bugün bize düşen de, Kerbelâ’yı doğru anlamaktır. Onu tarihte yaşanmış bir kıssaya, sıradan bir hâdiseye dönüştürmemektir. Bu olaydan ders ve ibret çıkarmaktır. Kerbelâ’yı anlamak, her şeyden önce Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının, uğruna canlarını verdikleri yolun, Kur’an’ın yolu, Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) yolu olduğunu bilmek; hak ve hakikate, ahlak ve erdeme, izzet ve onura sevdalı olmaktır. Kerbela, bizlere tefrikaya düşmenin, ne acı neticelere sebep olacağını gösteren elim bir hadisedir.

Değerli Müminler!

“Ehl-i Beyt”, “ev halkı” manasına gelmektedir. Terim anlamı olarak da “Hz. Peygamber’in (s.a.s) ailesi ve soyu” demektir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) nesli, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğulları olan Hz. Hasan ve Hz.

Hüseyin ile devam etmiş ve onlar vasıtasıyla sonraki devirlere intikal etmiştir. Özellikle ecdadımız tarih boyunca, Hz. Peygamber’in (s.a.s) neslinden gelenlere çok büyük sevgi, saygı ve hürmet göstermiş, onları incitecek söz ve davranışlardan kaçınmışlardır. Anadolu insanının çocuklarına en fazla Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ali, Ayşe, Fatma, Hasan ve Hüseyin isimlerini vermeleri gönüllerindeki engin Ehl-i Beyt sevgisinin ifadesidir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz de Ehl-i Beyte değer vermiş ve Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuştur: “**Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.**”⁴ Resûlullah (s.a.s) de “**Sizi nimetleriyle rızıklandığı için Allah’ı sevin, beni de Allah’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin**”⁵ buyurmuştur.

Aziz Müminler!

Sevgilerin en güzeli Allah sevgisidir. Allah’ı sevmenin yolu Hz. Peygamber’i (s.a.s) sevmekten; onu sevmenin yolu da onun Ehl-i Beyti başta olmak üzere sahabeyi ve tüm inananları sevmekten geçer. Bizler de, başta Ehl-i Beyt olmak üzere sahabenin hepsini, bizlere cennetin yolunu gösteren yıldızlar olarak görmeli ve hayatımıza rehber olarak almalıyız. Rabbim bu düstur üzere hareket edebilmeyi ve cennetine ulaşabilmeyi nasib eylesin.

¹ Müslim, Sıyâm, 203.

² Tirmizi, Menâkıb, 30.

³ İbn Mâce, Sunne, 11/4.

⁴ Ahzâb, 33/33.

⁵ Tirmizi, Menâkıb, 31/3789.