

Tarih: 03.11.2023

Konu: Kimsesizlerin Kimsesi Olabilmek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي
تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

Aziz Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz “**İyilik ve takva üzere yardımlaşın.**”¹ emriyle, paylaşan ve yardımlaşan, çevresine karşı duyarlı bir insan olmayı ve “**Müminler ancak kardeşirler.**”² buyurarak bencil, bireysel, nemelazım diyen, etrafına karşı duyarsız bir kişi olmamayı bizlerden istemektedir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de; “**Müminler birbirlerini sevmeye, birbirlerine merhamet etmeye ve birbirlerine şefkat göstermeye tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, bedenin diğer organları (müminler) da uykusuz kalıp acı çekerler.**”³ buyurmaktadır.

Değerli Müminler!

Maalesef günümüz insanının çoğu, arzularının, heva ve heveslerinin peşinden giderken, geçim derdiyle uğraşırken; yaratılış gayesini unutmakta, çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmaktadır. Halbuki müminler için en güzel örnek olan Allah Rasulü, hiç kimsenin kendisini yalnız, kimsesiz, çaresiz hissetmesine, ümitsizlik ve karamsarlığa düşmesine kayıtsız kalmamıştır. O, toplumsal duyarlılık konusunda da en güzel örneği göstermiş, ashabının ve kardeşlerinin derdiyle dertlenmiştir. Kimseyi kapısından boş çevirmemiş; yoksulu, yetimi, kimsesizi, hastayı, yaşlıyı, muhtacı görüp gözetmiş, kollamıştır. Onlara daima şefkat ve merhametle muamelede bulunarak yalnız, kimsesiz ve biçare olmadıklarını göstermiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bu gün insanlığın en büyük problemi duyarsızlaşmaktır. Birçok insan, dünyada olup biten acılar, dramlar, zulümlere karşı duyarsızlaşmakta veya kendi milletinden, dininden olmayanların acılarına ilgisiz kalmaktadır. Hz. Peygamberi kendisine rehber edinen Müslüman duyarsız olamaz, bana ne diyemez. Yapılan bir haksızlık veya zulmü gördüğü zaman mümkün olursa eliyle, olmazsa diliyle, en son çare de haksızlığa buğz ederek, hakkaniyetin ve adaletin yanında zulmün de karşısında olduğunu göstermesi gerekir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Filistin’de yaşanan insanlık trajedisi hepimizin yüreklerini parçalamakta, gözlerimizi yaşartmakta, orada yaşanan zulümler karşısında insanlık adına üzölmekteyiz. Burada bizim yapabileceğimiz şey, yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi için dua etmek ve dünyada adaletin ve barışın yayılması için mücadele etmektir.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bir hadisiyle bitirmek istiyorum; “**Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu yardımsız bırakmaz.**”⁴

[1] Maide, 5/2.

[2] Hucurat, 49/10.

[3] Müslim, Birr ve Sıla, 66.

[4] Müslim, Birr, 32.

Norveç Diyanet Hutbe Komisyonu